

Nyt blad om sekters ofre

Ofrene for sekter lades i stikken, mener psykoanalytiker og redaktør af nyt blad

AF ANNE KORSHOLM

Psykoanalytiker og sekt-ekspert Cyril Malka laver nu et elektronisk blad, som skal oplyse om de negative sider af sekter. Efter hans mening bliver ofrene for sekter ofte ladt i stikken, alt imens kloge sektespekter diskuterer i årevis, hvordan en sekt overhovedet defineres.

Den diskussion har han aflivet på forhånd. I pressemødelse om det nye blad et-sect-era definerer han, inspireret af fransk lovgivning, hvad en sekt er.

»Fra det tidspunkt en bevægelse, religiøs eller ej, afskærer sine medlemmer fra resten af verden, psykisk, socialt og eventuelt fysisk, kan bevægelsen betegnes som en sekt.«

Et-sect-era vil udkomme via internet to gange om måneden. Det vil indeholde grundigt bearbejdede internationale nyheder om sekter, og hvert andet blad vil også sætte fokus på et bestemt tema.

I Danmark er der i forvejen to bevægelser, som med deres blade prøver at oplyse om sekter og nyreligiøsitet. Det ene kommer fra Dialogcentret og det andet fra Ikon. Begge bevægelser har et kirkeligt ståsted og ønsker både at informere og være i dialog med de grupper, som de beskriver.

- Det er udmærkede blade, men et-sect-era vil noget andet, siger dansk-franske Cyril Malka i telefonen fra Frankrig, hvor han bor.

Når han siger »vi«, dækker det først og fremmest over ham selv og hans kone. Ingen andre er forløbige tilknyttet redaktionen.

Et-sect-era skal formidle nyheder. Via personlige kontakter og søgemaskiner støvsuger Cyril Malkas computer konstant internettet for at finde nyheder om sekter fra hele verden. Dem vil han bearbejde og sætte i perspektiv ud fra hans erfaring med sekter og deres ofre. Men han vil ikke bruge linjer på at høre alle sider i en sag. Eller

kort sagt. Et-sect-era handler ikke om dialog.

- Vi har ikke det mål, at folk skal ud af sekter. Men vi vil formidle kritisk om bagsiden af sekternes medalje. Bladet kommer til at handle om de skader, sektmedlemmerne får, men for eksempel ikke om at Jehovas Vidner nu kan blive opereret uden at få tilført blod. Det fortæller Jehovas Vidner nemlig selv om med stor gennemslagskraft i pressen. Men ofrene bliver sjældent hørt, siger Cyril Malka.

Generalsekretær i Dialogcenteret Robert Kronberg mener, at Danmark har brug for et blad som et-sect-era.

- Jo flere synspunkter på sekterne, jo bedre. Og Cyril Malka kan noget andet, end vi kan gennem Dialogcentrets blad. Han er fandenivoldsk på en måde, som en stor organisation som vores slet ikke kan være. Vi skal jo tage hensyn til forskellige fløje og vores teologiske ståsted. Cyril Malka er uafhængig, og som psykoanalytiker taler han offerets sag, siger Robert Kronberg og peger på, at det kan være en fare for bladet, at det er næsten enmandsbetjent.

- Han kan komme ud på en sidespor, for der er ingen til at føre tilsyn med ham, siger Robert Kronberg.

Den fare erkender Cyril Malka, men han forventer, at læserne vil holde op med at abonnere eller gøre ham opmærksom på problemet, hvis det opstår.

Ikke fred

Pernille Aagaard, formand for Ikon, vil gerne se første udgave af et-sect-era, før hun siger ret meget.

- I vores medlemsblad vil dialogen med nyreligiøse bevægelser fylde mere og mere, så der er skam behov for et blad med konstant oplysning om sekter. Men hvis vi skal kunne bruge bladet, skal sektmedlemmerne mindst kunne genkende beskrivelserne af sig selv. De behøver dog ikke at være enige i konklusionerne, siger Pernille Aagaard.

Første temanummer vil komme til at handle om Jehovas Vidner, og informationsmedarbejder hos vidnerne, Erik Jørgensen,

har ingen forhåbninger om at kunne genkende sig selv i et-sect-era.

- Vi kender godt Cyril Malka, men jeg mener ikke, at der er brug for hans oplysninger. Folk kan komme til os og få de oplysninger, de har brug for. Han er naturligvis velkommen til at bekæmpe os, og vi vil til gengæld reagere, hvis vi finder fejl i hans artikler. Men i udgangspunktet mener vi slet ikke, at vi hører ind under hans definition af en sekt, siger Erik Jørgensen.

Cyril Malka siger, at han ikke vil bekæmpe nogen, men oplyse.

- Jeg har altid argumenteret meget sagligt, og det bliver jeg ved med. Jeg vil ikke rakke nogen ned, men jeg vil heller ikke acceptere, at sekter får fred til at lave overgreb på mennesker under dække af at være en religion, siger han.

Ifølge ham vil det første temanummer indeholde både beskrivelser af, hvordan sekten skader sine medlemmer, og faktuelle oplysninger om Jehovas Vidners lære, historie og medlemsantal.

- Det skal være informationer, så folk forstår, hvad Jehovas Vidner står for, så de kan tale kompetent med vidnerne, siger han.

Ikke kun traditionelle sekter vil blive behandlet i et-sect-era. Bladet skal også handle om sekteriske miljøer, der måske ikke engang bundes i en religion.

Den europæiske anti-kultforening Fecris mener, at Danmark netop har brug for et blad som et-sect-era, der ikke laves med et religiøst udgangspunkt.

- Vi kender Cyril Malka som en meget kompetent person, der er kvalificeret til at stå for sådan et blad, siger organisationens skandinaviens-ansvarlige, Jacques Richard.

Det første nummer udkommer den 17. november på internettet, hvor betalende abonnenter får adgang til gennemlayoutede sider, der kan læses på skærmen eller udskrives på papir.

Abonnement kan kun tegnes via Malkas nyhedstjeneste om sekter på www.malka.dk/etsectera.