

Foreningen Dialogos Counselling tilbyder blandt andet hjælp til at vælge mellem tilbuddene om hjælp



Endnu et tilbud til tidligere sekt-medlemmer

AF MORTEN BONDE PEDERSEN

Mennesker, der har forladt en religiøs organisation med sår på sjælen, har nu fået endnu et sted at søge hjælp.

Foreningen Dialogos Counselling tilbyder »at yde støtte til dem, der har psykiske og/eller sociale problemer som følge af deres kontakt med et undertrykkende, totalitært eller manipulerende religiøst miljø«.

Foreningen blev stiftet i 1998. Foreløbig har de fire aktive medlemmer kun været aktive på Internet.

- Vil vi først og fremmest skabe et forum, en platform, hvor tidligere medlemmer af religiøse foreninger kan mødes og udveksle erfaringer. Og til det formål er Internet ideelt. Vi har ingen ambitioner om at skabe en stærk organisation med mange medlemmer, siger grundlægger og formand for Dialogos Counselling, Søren Bo Henriksen.

Han er kendt i det kirkelige miljø som en aktiv og kontroversiel formand for Støttegruppen for Tidligere Jehovas Vidner.

- I Støttegruppen får vi henvendelser fra mange mennesker, der har været med i mange forskellige religiøse organisationer, for eksempel Luthersk Mission, Pinsekirken, mormonerne og Kristi Kirke. Derfor har jeg valgt at stifte Dialogos Counselling som et tilbud til dem, forklarer han.

På den overskuelige og stilrene hjemmeside gengiver Dialogos Counselling blandt andet artikler fra dagspressen og fagblade om forskellige religiøse grupper, ligesom foreningen bringer lister over litteratur og øvrig information. Selvom opbygningen er brugervenlig, har ingen af siderne dog haft besøg af flere end 100.

Ikke-religiøs

Dialogos Counselling præsenterer sig på hjemmesiden som upolitisk og ikke-religiøs, arbejdende ud fra et humanistisk grundlag. Og netop der ligger forskellen på opkomlingen og de etablerede kirkelige organisationer inden for området, IKON og Dialogocentret.

- Vi arbejder kun for at

hjælpe mennesker et skridt videre, ud af offerrollen. Vi blander os ikke i, hvilket livssyn eller ståsted de indtager bagefter. Og vi har ingen ambitioner om at agere behandlere eller terapeuter. Vi vil hellere henvise til en god psykolog, forklarer Mette Kristine Jørgensen, der er foreningens næstformand.

Hun kan ikke sige, hvilke behandlere foreningen vil henvise til. Til gengæld slår hun fast, at der er visse behandlere og hjælpere, som hun ikke vil henvise til.

- Nogle organisationer og personer kan være lige så slemme som de organisationer, de vil hjælpe folk ud fra. De arbejder først og fremmest for at tjene penge eller fremme deres egen religiøse sag, siger Mette Kristine Jørgensen, som igen afviser at nævne navne.

Et kig på hjemmesiden lader dog ingen i tvivl om, hvem Dialogos Counselling står i opposition til. På hovedsiden kan den besøgende vælge at læse om den herboende fransk-uddannede psykoanalytiker med speciale i sekter, Cyril Malka. Han præsenteres først, når brugeren har klikket på hans navn. Præsentationen har form af et kritisk indlæg mod Cyril Malka og hans arbejde.

Den sønderlemmende kritik virker malplaceret og sænker hjemmesidens niveau. Teksten får uvægerligt læseren til at spekulere på, om Dialogos Counselling lider af brødnid. Også et kritisk indlæg mod Dialogocentret virker småligt. Ikke mindst fordi Søren Bo Henriksen kritiserer Dialogocentrets brug af ordet »religiøs skadestue«.

- Det er et malerisk og stærkt udtryk. Det leder tanker hen på et hospital, skriver han, tilsyneladende uden at skele til, at besøgende på Dialogos Counsellings hjemmeside bliver præsenteret for en næsten identisk ydelse: Via et stort vindue på hovedsiden kan man reagere på et tilbud om akut hjælp. Et klik på den røde boks fører videre til »Akut modtagelse for religiøse problemer«.

<http://hjem.get2net.dk/dialogos.counselling>

manuel@kristeligt-dagblad.dk