

JEHOVAS VIDNER UDSÆTTES FOR PSYKISK TERROR

Sektens ledelse manipulerer med sine medlemmer, som går rundt med en stadig dødsangst, siger psykoanalytiker, som har behandlet Jehovas Vidner

Af Edvard Joensen

»Jehovas Vidners formål er aktivt at vidne om Gud og Hans hensigt med menesket. Religionen hviler udelukkende på Bibelen, som vi mener, er Guds ord«, siger Erik Thomsen, tilsynsmand ved Jehovas Vidners Rigssal i Hasle.

Jehovas Vidner er et verdensomspændende samfund med menigheder i ikke færre end 232 lande. Der er omkring 16000 aktive Jehovas Vidner i 222 menigheder i Danmark. Jehovas Vidner er et velkendt syn rundt omkring i landet. De går utrætteligt fra dør til dør og forkynder deres lære. Men det er forskelligt, hvor meget de går ud og stemmer dørklokker. Er man pioner i bevægelsen, har man forpligtet sig til at bruge mindst 90 timer om måneden i menighedens tjeneste. Men mindre kan dog gøre det. En hjælpepioner bruger 60 timer om måneden til forkyndelsen.

Men det er ikke alle, som har samme opfattelse af Jehovas Vidner. Sognepræst Arne Hareskov ved Viby Kirke mener, at Jehovas Vidner er ikke en kristen bevægelse. Det er en afledt sekt, som ikke af Folkekirken anerkendes som kristen. Men han tilføjer, at selvfølgelig har han ikke nogen ret at udtale sig for Folkekirken som sådan. Det er der nemlig tvivl om, om nogen kan. Men netop det, siger pastor Hareskov, er Folkekirkens styrke. Den er så rummelig, at alle kan være der, og ikke som visse andre religiøse bevægelser, at kun nogle få udvalgte må have en mening.

Og sognepræst Arne Hareskov mener, at det er lige så meget for egen skyld, som for religionens, at Jehovas Vidners missionærer er så driftige.

-Det er min opfattelse, siger han, at hvis de

sel, mente i sin tid at vide, at den generation, som oplevede 1914 stadig skulle være i live, når Harmagedon, som er Jehovas Vidners benævnelse for Dommedag, indtraf. Og ifølge Erik Thomsen var der ved påsketid i 1995 kun omkring 8.800 mennesker af den generation tilbage på Jorden. Så derfor skulle Dommedag være meget nær forestående.

Men også her synes Vagttårnselskabet at have helgarderet sig, påpeger Cyril Lykkebo Malka. For i Vagttårnets november nummer 1995 revideres 1914 teorien alvorligt. Her postulerer Organisationen, at den har » fået nyt lys«. De har fundet ud af, at en generation skal ikke ses som noget, som er afgrænset af tidens kronologi. Så nu er der pludselig ikke bare nogle helt få meget gamle mennesker, som hører til 1914 generationen.

Det er først nu gået op for Jehovas Vidners ledere, at man ikke kan sætte en definitiv tidsfrist for, hvornår dommedag indtræffer. Og her burde de have fået et problem med sin samvittighed. For som en kristen bevægelse, skulle Jehovas Vidners ledelse nu være kommet med en undskyldning til alle dem, som er udstødt, fordi de tvivlede på 1914 teorien.

Men det er endnu ikke sket. Vagttårnselskabet har ikke indrømmet nogen fejl. De har jo bare misfortolket begrebet »generation«.

er flittige nok til at skaffe nye medlemmer, kan de komme foran en af de 144.00, som allerede er kommet i Himmelen, vippe ham af pinden og overtage hans plads.

Psykisk terror

At Jehovas Vidner ikke er en kristen bevægelse, begrundes Arne Hareskov på, at i Kristendommen er det Jesus Kristus, som er frelseren. Hos Jehovas Vidner er det selskabet, som står som frelser. Den, som ikke er medlem af selskabet, har ingen chance. Han er evigt fortabt. Og det er et typisk udtryk for en bevægelse, som dyrker gerninger og ikke selve troen. Og en bevægelse, som driver sine gerninger gennem medlemmernes frygt, kan ikke kalde sig kristen, siger pastor Hareskov.

Og Arne Hareskov er ikke ene om at mene, at Jehovas Vidner ikke er en kristen organisation. Psykoanalytikeren Cyril Lykkebo-Malka i Odense siger, at Jehovas Vidner helt afgjort er en forretning. Den bliver drevet fra Vagttårnsselskabets hovedkvarter i New York. Og deres metoder har intet med religion at gøre. De trækker alle retningslinjerne, som skal følges. Og deriblandt er der også en del direkte løgne. De manipulerer 100% bevidst med sine medlemmer. Taktikken går ud på at forskrække folk til at blive i selskabet. Sektens medlemmer går rundt i direkte dødsangst, siger Cyril Lykkebo-Malka. Og han ved, hvad han taler om, for han har specialiseret sig i at behandle folk, som er kommet i klemme af nyreligiøse bevægelser. Især Jehovas Vidner. Han siger, at det, han ser, kan kaldes direkte psykisk terror.

-Jeg har haft patienter, både folk, som har forladt Jehovas Vidner, men også folk, som stadig er med i sekten, som vil have hjælp til at komme af med sin dødsangst, fortæller Cyril Lykkebo-Malka. Folk kommer og fortæller om sine drømme, hvor de oplever, at jorden åbner sig under dem, og de ryger den direkte vej i Helvede. De drømmer, at de er døde og ligger under jorden, men kan dog stadig følge med i alt, hvad der sker ovenover.

-Vi er meget bange for at berøre emnet »Jehovas Vidner«, så længe vi tror, at vi sidder over for en tro. Men det gør vi ikke. Derimod står vi

overfor et multinationalt selskab, som så mange andre af den slags, som i Danmark benytter sig af religionsfriheden til at udnytte systemet, siger Cyril Lykkebo-Malka. Vi glemmer, at der er en stor forskel imellem Jehovas Vidner, de menige medlemmer om man så kan sige, og den styrende eller dikterende Vagttårns Organisation. Og lederne er eksperter i at få dirigeret enhver diskussion om selskabet ind på egen boldbane, påpeger Lykkebo-Malke. Derved styrer de den. Og de er altid garderet mod ethvert argument, som modstanderen måtte fremføre.

De sidste tider er nær

Det bliver ofte sagt om Jehovas Vidner, at de ikke tillader, at deres børn får en videre uddannelse efter Folkeskolen. Det tilbageviser Erik Thomsen bestemt.

- Vi går sandelig ind for uddannelse, siger han, og mange Jehovas Vidner har høje uddannelser. Men det enkelte Vidne bestemmer, om det vil lade sig uddanne. Men man skal passe godt på, hvilken uddannelse, man vælger. For man kan nemt komme i en uddannelse, hvor man får nedbrudt sin tro, og det kan ikke alle tåle. Erik Thomsen siger, at han selv ikke har noget behov for at få nogen uddannelse. »Jeg kan alligevel ikke bruge den til noget som helst. For jeg tror på, at dette system, som vi nu lever i, ophører ganske snart«.

Jehovas vidners lære gør meget ud af, at det kun er Jehovas Vidner, som kommer i Himmelen. Vel at mærke ikke engang alle, men de 144.000, som er specielt udvalgte dertil.

Dommedag må vente

Ifølge deres lære var Jesus den første, som kom i Himmelen. Men han har været i venteposition, og besteg først den Himmeleske Trone i 1914. Året 1914 kan ifølge deres udlægning regnes ud fra direkte oplysninger i Bibelen. Og kort tid efter, eller omkring 1935, var alle de 144.000 mennesker, som skal i Himmelen udvalgt. Så folk, som er født efter 1935, kan ikke komme i Himmelen. Alle billetter er udsolgt, så at sige.

Jehovas Vidners grundlægger, Charles T. Rus-