

Harmagedon

udskudt på ubestemt tid

Jehovas Vidner vil i løbet af de næste par måneder stå over for den største ændring af deres lære siden 30'erne.

Charles T. Russel, som grundlagde Jehovas Vidner, mente i sin tid, at Jesus ville blive indsat som konge i Himlen i 1914, og på det tidspunkt skulle verden gå under. Det viste sig som bekendt ikke at holde stik, men i stedet blev 1914 året for Den første Verdenskrig. Derfor sagde han, som man ofte gør i disse tilfælde: Årstallet er rigtigt, vi har bare fortolket det forkert. Det med, at Jesus blev indsat som konge i Himlen, er rigtigt, han er begyndt at regere, men Satan, denne verdens hersker, synger på sidste vers, og derfor går det så skidt her på Jorden.

1914 i bakspejlet

Man ændrede så forståelsen til, at den generation, som havde oplevet begivenhederne i 1914, stadig skulle være i live, når Harmagedon (dommedag) kom med et brag og udslettede alle, der ikke er Jehovas Vidner. Ved "oplevet" menes der de, som var gamle nok til at kunne forstå det, der skete i 1914, altså børn, som var mindst 8-9 år på dette tidspunkt. Begivenhederne indbefatter ikke udelukkende 1. verdenskrig, men også det faktum, at alt, i følge Vagttårns Organisationens (Jehovas Vidners centrale organ), er gået meget skidt lige siden; der har været flere krige efter 1914 end nogensinde før, flere tilfælde

af hungersnød, vold, sygdom osv. Kort sagt har verden aldrig set så slem ud som efter 1914.

Derfor har organisationens blad 'Vågn Op!' indtil i dag bl.a. skrevet som indledning: "Vågn Op! er et oplysende blad for hele familien. [...] Og vigtigst af alt: Det giver grundlag for tillid til Skaberens løfte om indførelse af en tryk og fredelig ny verden endnu mens den generation, der oplevede begivenhederne i 1914, er i live". (CLMs fremhævelse). Det siger sig selv, at den generation efterhånden er ved at være på vej væk.

En ny generation af vidner

Men i et lille års tid nu er Vagttårns Organisation stille og diskret begyndt at lave om på deres regnestykke. På trods af at de har flyttet lidt rundt på datoerne, har de udadtil forkyndt den gamle lære, som stadig koster nogle udstødelser... Udstødelser, hvor folk bliver udelukket fra menighed, venner, bekendte, familie, ja, hele deres liv. Årsagen er "falsk lære". Det er selvfølgelig ikke forbudt at tvivle på årstallet 1914 - så længe man holder mund med det og bliver ved med at forkynde "budskabet". (jvf. Vagttårnet 1. april 1986, side 30-31). At gå imod den lære, ville være at gå i mod Gud selv.

Den 1. november 1995, falder læren om 1914 til jorden for bestandigt, for her postulerer Vagttårns Organisationen, at den har fået "nyt lys".

I følge dette november-nummer af Vagttårnet, som i skrivende stund allerede er udkommet nogle steder i USA, bl.a. i artiklen "A Time to Keep Awake", skal en generation ikke ses som noget, der "afgrænses af tidens kronologi". Generationen, som har oplevet 1914, skal nu forstås som den generation, der ser Kristi nærvar i dette øjeblik; altså i vores dage, og det åbner muligheden for, at det er dem, som i dag er 20, 30, 40 år...: I modsætning til den tidligere forståelse, hvor det efterhånden var nogle meget gamle mennesker, der sad tilbage som den generation, der havde oplevet 1914.

Tidens tolkere

Altså er "den generation" dem, som ser tegnene i dag! Og her skelner Vagttårns Organisation mellem de, der tolker disse tegn (Jehovas Vidner selv), og dem som ikke gør; altså os andre i "verden" udenfor. Derfor vil der nu stå som indledning til 'Vågn Op!' fra d. 8. november 1995: "Most important, this magazine builds confidence in the Creator's promise of a peaceful and secure world that is about to replace the present wicked,



Cyril Lykkebo-Malka er psykoanalytiker og redaktør. Han har arbejdet med mennesker, der har haft problemer i forhold til nyreligiøse bevægelser, især Jehovas Vidner.

lawless system of things". (Vigtigst af alt, har dette blad tillid til Skaberens løfte om en fredfyldt og tryk verden, som er ved at erstatte den nuværende syndige (eller onde), lovløse tingenes orden. (CLMs oversættelse)). Dét, som Adventisterne, der var inspirationskilde for Vagttårns Organisationens lære, lærte for længe siden, er først gået op for Vagttårns Organisation nu; nemlig at man ikke kan sætte en definitiv tidsfrist for, hvornår verdens ende kommer. Naturligvis er der fra Vagttårns Organisationens side ingen tegn på at indrømme nogen fejl.